



Lieve allemaal,

Het einde van 2017 is alweer in zicht met de feestdagen voor de boeg! Met de regens die gekomen zijn is het lekker klam weer. De bouw vordert gestaag, we zijn druk met planten van (fruit)bomen voor de demonstratietuinen en genieten van elkaar als gezin.

### Het regenseizoen is begonnen...

Wat aan de vroege kant voor Chikwawa, maar inmiddels hebben we een aantal regens gehad en is Malawi weer groen gekleurd. Het is altijd weer mooi om te zien hoe alles van droog en dor in een aantal dagen veranderd naar groen. Nadelen zijn dat als je jezelf een beetje inspant je al gauw zweet als een otter. Berichten uit NL over sneeuw zijn dan echt ver weg voor je beleving. De regens hebben altijd mooie dingen tot gevolg. Iedereen is gelijk druk in de weer op hun velden in de hoop om dit jaar een goede oogst binnen te halen. Dit is het seizoen wat daarom ook voor de mensen het belangrijkste is van het jaar. Zonder goede oogst zal namelijk de rest van het jaar moeilijk worden. Mensen zijn zo afhankelijk van dit seizoen. Op dit gebied willen we dus ook gaan helpen en onderwijzen, zodat mensen meer, veel gevarieerder en gedurende een langere tijd van het jaar kunnen oogsten en zo meer zelfvoorzienend te worden.



### Bezoekjes....

We krijgen met een zekere regelmaat mensen op bezoek op het bouwterrein. Mensen rijden langs en vragen zich af wat er allemaal gebeurt, maar ook steeds meer mensen en andere organisaties bezoeken ons om advies en hulp te vragen bij hun eigen ondernemingen en plannen. Een toch wel onverwachte, maar bemoedigende ontwikkeling dat we uiteraard verwelkomen.



### Dorpshoofden

Elk dorp in Malawi heeft een traditioneel dorpshoofd (chief). Zo heeft elk dorp tussen de 1000 en 2500 inwoners en het dorpshoofd zorgt dat alles een beetje reilt en zeilt. Hij is het aanspreek- en informatiepunt voor mensen en helpt en bemiddelt in situaties die in zijn dorp spelen. Afgelopen maand hebben we de dorpshoofden van de

7 dichtstbijzijnde dorpen uitgenodigd voor een rondleiding en uitleg van onze plannen. Ook hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om ze inspraak te geven in wat we doen en hoe dat uit te voeren. We zijn zeer tevreden over hun enthousiasme en meedenken en betrokkenheid. We kijken uit naar hoe alles in de toekomst vorm gaat krijgen met betrekking tot de samenwerking met hen. De basis is in ieder geval gelegd.

### **Wijziging giften..**

Net als vorige keer in Malawi verlopen de giften voor het werk wat we doen via Stichting Support. Zij steunen vele projecten in binnen- en buitenland door middel van het doorsluizen van giften en advies. Een tijdje geleden kregen we een bericht van Stichting Support dat zij er na 15 jaar mee gaan stoppen. Voor ons hield dat dus in dat we op zoek moesten naar een nieuwe mogelijkheid om de giften voor Gulugufe met een ANBI status naar Malawi door te sluisen. Omdat we al voor een gedeelte de giften via onze thuisgemeente Sefanja in Harderwijk lieten verlopen was de keuze snel gemaakt. Praktisch houdt dit in dat giften die voor 31 december nog binnenkomen bij Support nog worden doorgesluisd. Per 1 januari zal de rekening geblokkeerd worden. Wil je dus Gulugufe financieel ondersteunen dan graag vanaf nu via rekeningnummer NL58RABO0127679529 t.n.v. Christengemeente Sefanja **o.v.v scholing en coaching in Malawi.**

### **Met ons...**

Ook met ons gaat het goed...de kids hebben vanaf nu vakantie, dus geen school. Komt mooi uit want dan kunnen we even op zoek naar een oplossing voor onze meest gebruikte (school) laptop die gecrashed is deze week. Hopelijk kunnen ze de al de bestanden (foto's video's) er nog afhalen en kunnen we een niet al te duur alternatief vinden in Malawi, wat niet echt meevalt. Afgelopen week zijn we ook druk geweest met een kerstboom maken van wat afvalpalen van het



bouwtterrein. Heel erg leuk om te doen en als de stroom een beetje meezit de komende dagen dan hebben we ook nog brandende kerstverlichting. Zo is het weer onze eerste kerst in de warmte na een tijdje. We gaan bij een gezin van de homeschoolers lunchen op eerste kerstdag en hopen dat we een filmpje kunnen kijken van de heuse bioscoop van Malawi. Maar goed dat is altijd een verrassing of er iets draait voor de kids of niet. We zullen zien.

Zo kijken we terug op een mooi en bijzonder jaar. Een jaar waarin ons verlangen terug te keren naar Malawi om de mensen te helpen een realiteit werd. Het was zeker niet altijd makkelijk om weer een leven hier te beginnen. Maar ook na de vele uitdagingen voelen we ons op ons plek en kijken we uit naar wat 2018 zal gaan brengen.

We wensen in iedereen gezegende kerstdagen toe en alvast een liefdevol 2018!



Tot de volgende nieuwsbrief!

Warme groeten vanuit Malawi,

Paul, Esther, Ezra, Anna & Jona

